

**Gebed ter gelegenheid van de
Europese dag tegen mensenhandel
18 oktober**

Eeuwige God,
van wie wij weten,
dat uw voorkeur uitgaat
naar arme en kleine mensen
en dat U recht doet aan hen
van wie de rechten
met voeten worden getreden.

Vandaag, op deze dag,
staan wij stil bij mensen
die verhandeld worden als koopwaar:
jonge mensen, kinderen zelfs,
van wie het leven vaak niet meer
waard is
dan dertig zilverstukken.

Wij geloven, zorgzame God,
dat U hen niet zult vergeten,
dat hun namen geschreven staan
in de palm van uw hand.

Overtuig ons ervan,
dat ook wij een taak hebben
in een wereld waar de markt
niet alleen de prijs van koffie,
maar ook die van mensen bepaalt.

Geef ons de moed
om onrecht en misbruik tegen te gaan,
naast uw kleine mensen te gaan staan
en alle onrecht aan te klagen.

Geef inzicht en vastberadenheid,
vragen wij U,
aan allen die strijden
tegen mensenhandel;
geef slachtoffers kracht en vertrouwen.

En help ons, barmhartige God,
ook te bidden voor hen
die vanuit leegheid en liefdeloosheid
het onheil van mensenhandel
in de wereld brengen,
dat zij hun foute handelwijze inzien.

Dat vragen wij U,
in naam van Jezus,
uw zoon en onze broeder.
Amen

RENATE,
Religious in Europe Networking Against Trafficking and
Exploitation
www.renate-europe.net



When we hear the cry...'
our joint mission today

